

Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής

Let's do it... Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού!!!

Μετά το Limassol Marathon 2017, που διεξήχθη στις 19 Μαρτίου 2017, οι οργανωτές μου έστειλαν ερωτηματολόγιο στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και μου ζητούσαν να κάνω κριτική στη διοργάνωση του Limassol Marathon, ως δρομέας που έλαβα μέρος. Η μοναδική κριτική που τους έκανα ήταν οι χιλιάδες άδειες πλαστικές μπουκάλες νερού που ρίχτηκαν από τον κόσμο ανάμεσα στους βράχους, πλάι στο κύμα, κατά μήκος του μόλου της Λεμεσού. Παρατήρησα την άσχημη αυτή κατάσταση με πόνο ψυχής, διότι οι πλαστικές μπουκάλες θα κατέληγαν στη θάλασσά μας.

Χωρίς δεύτερες σκέψεις, οι δύο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, ο κ. Αναστάσιος Καρεκλάς και ο κ. Χρήστος Προδρόμου, όταν έλαβαν γνώση για την πιο πάνω άσχημη κατάσταση, έδρασαν αμέσως.

Είχαν μιήσει κάποιους μαθητές στον εθελοντισμό και στην οικολογική συνείδηση. Έτσι την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, δύο τμήματα της Σχολής μας, υπό την επίβλεψή τους, συμμετείχαν με προθυμία στον καθαρισμό του μόλου, στο πλαίσιο μάλιστα της κίνησης Let's do it Cyprus – καθαρί**ΖΩ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ** μας. Το ΜΜΠ2 (Μηχανολογία Μηχανική Παραγωγή Β΄ έτος) και το ΜΥΘ3 (Μηχανολογία Υδραυλικά, Θερμικά και Ψυκτικά Συστήματα Γ΄ έτος), καθάρισαν τα πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια και πλαστικές σακούλες που βρίσκονταν ανάμεσα στους βράχους κατά μήκος της παραλίας του μόλου της Λεμεσού. Γέμισαν δεκάδες σακούλες με τα πλαστικά αυτά απόβλητα και τα προώθησαν για ανακύκλωση. Μπράβο τους!

Πληροφορικά, η κίνηση Let's do it ξεκίνησε το 2008 στην Εσθονία για καθαρισμό της χώρας τους σε μία μέρα. Εξαπλώθηκε σε άλλες 113 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Στόχος μας, εδώ στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, είναι να γίνουν όλοι οι μαθητές μας παθιασμένοι εθελοντές στην κίνηση Let's do it Cyprus – καθαρί**ΖΩ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ** μας, όχι σε μια μέρα, αλλά σε 365 μέρες τον χρόνο.

Λουκάς Παπαντωνίου

• • •

Ο Διευθυντής καθιέρωσε να γράφει κάθε μήνα ένα «γράμμα» προς τον Καθηγητικό Σύλλογο. Το «γράμμα» αυτό αναρτάται σε πινακίδα, μέσα στην αίθουσα του Καθηγητικού Συλλόγου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής μας. Με το «γράμμα» αυτό, ο Διευθυντής θέλει να μοιράζεται μερικές σκέψεις του με τους εκπαιδευτικούς. Ο Διευθυντής προτίμησε αυτό το γραπτό τρόπο επικοινωνίας, διότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγάλος και συνεπώς είναι αδύνατον να μοιράζεται, προφορικά, κάποιες σκέψεις του με το σύνολο των εκπαιδευτικών.