



ERASMUS+

AVEZZANO, ITALY

31.3. – 14.4. 2024

Τους μαθητές και μαθήτριες συνόδευσαν οι:

Σωτήρης Διακουρτής, Β.Δ. εκπαιδευτής Μηχανικής Η.Υ.,

Μήδεια Αναστασίου, Β.Δ. Φιλολόγος, Βάσος Πολυδώρου, εκπαιδευτής Γραφικών Τεχνών
και Χριστίνα Αθηνά Φιλίππου, Φιλολόγος.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ταξιδιού, το πρόγραμμα επισκέφθηκε
και η Διευθύντρια της Σχολής μας κ. Γεωργία Γεωργίου.

Μια μοναδική ευκαιρία είχαν 16 μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Γραφικών Τεχνών ΘΕΓ3 να επισκεφθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+ την πανέμορφη γραφική πόλη Avezzano στην Ιταλία.

Το πρόγραμμα προνοούσε πρακτική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών συνολικά σε έξι γραφιστικές και διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες στη συγκεκριμένη πόλη, η οποία αποδείχθηκε η ιδανική επιλογή για αυτή την εμπειρία.



Ξενάγηση στα γραφεία του Οργανισμού AMFI INTERNATIONAL





Οι εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες ήταν σχεδιασμός λογοτύπων και διαφημίσεων για διάφορες εταιρείες, δημιουργία ψηφιακών διαφημίσεων για ιστοσελίδες και διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακό μάρκετινγκ, επιλογή βίντεο για δημιουργία διαφημίσεων, καθώς και διορθώσεις λαθών σε ιστοσελίδες με στόχο αυτές να είναι πιο παραγωγικές και φιλικές στον καταναλωτή.



Πέρα από τις γνώσεις και την επαγγελματική ευσυνειδησία των Ιταλών, αυτό που κέρδισε περισσότερο τους μαθητές και μαθήτριές μας ήταν η φυσική τους ευγένεια, καθώς και το χιούμορ και ο αυθορμητισμός τους.





Μέσα από αυτές τις εργασίες απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες, οι οποίες καταγράφηκαν αυτόματα στο ευρωπαϊκό τους βιογραφικό σημείωμα που θα τους συνοδεύει σε κάθε βήμα της μελλοντικής επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.





Το πρόγραμμα, όμως, δεν περιορίστηκε σε επαγγελματικές δραστηριότητες, αφού οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ιστορικές περιοχές γύρω από το γραφικό Avezzano αλλά και να επισκεφτούν για δύο μέρες την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη.



AIELLI







AIELLI







Η περιδιάβαση στη Ρώμη, την Αιώνια Πόλη γέμισε τα παιδιά με ενθουσιασμό, σεβασμό και εκτίμηση στο μεγαλείο του πολιτισμού που άφησε ανά τους αιώνες πίσω της η Ιταλία και συγκεκριμένα η Ρώμη.

Η επίσκεψη στο Βατικανό και τα Μουσεία του ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που προκάλεσε δέος και θαυμασμό αλλά και οι βόλτες στο Κολοσσαίο, στα σιντριβάνια και τις πλατείες του ιστορικού κέντρου της πόλης έκλεισαν το ταξίδι με τον πιο όμορφο τρόπο και με την υπόσχεση όλων, όσο πιο σύντομα μπορούν, να επισκεφθούν ξανά την πόλη...



Arrivederci
Roma